



Προς όλους τους συναδέλφους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,

**Διαφωνία άλλων συντεχνιών για μεταφορά συναδέλφων
στη Δημόσια Υπηρεσία**

Οι συνάδελφοι δεν είναι παιγνίδι εξυπηρέτησης συμφερόντων τρίτων

**Να καταθέσουν όλοι δημόσια τις θέσεις τους και να μην
κρύβονται πίσω από τις θέσεις της ΕΥΚ**

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Οργάνωσή μας νοιώθει την ηθική υποχρέωση να ενημερώσει το σύνολο των συναδέλφων του Συνεργατισμού, για κάποια γεγονότα που εξελίσσονται εν κρυπτώ και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των συναδέλφων του Συνεργατισμού, οι οποίοι βρέθηκαν, λόγω λαθών της Διοίκησης τους, σε ένα κυκεώνα εξελίξεων που θα προκαλέσει αφ' ενός την εξαφάνιση του Συνεργατισμού αλλά ταυτόχρονα θα προκαλέσει οδυνηρές εξελίξεις εις βάρος των εργαζομένων.

Η Οργάνωσή μας ανησυχούσε τα τελευταία χρόνια για την πορεία του Συνεργατισμού και έγκαιρα προειδοποίησε όλους τους ενδιαφερόμενους (Κυβέρνηση – Κόμματα – Βουλή, κ.τ.λ.) αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Με ευθύτητα μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή, καθαρά, και δημόσια καταθέσαμε την άποψη μας, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι μασάνε τα λόγια τους προσπαθώντας να κρύψουν τις εκπτώσεις που θέλουν να κάνουν στους ευεργέτες τους.

Καλύπτονται πίσω από τις θέσεις της ΕΥΚ, χωρίς να εκφράζουν τις δικές τους θέσεις, όπως τις κατέθεσαν στο παρασκήνιο.

Το αποκορύφωμα όμως ΟΛΩΝ ήρθε στην επιφάνεια μόλις χθες, όταν άλλες Συντεχνίες του χώρου του Συνεργατισμού σαφέστατα τοποθετήθηκαν εχθρικά (αρνητικά) στην πιθανότητα που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των 900 ατόμων που απαιτεί το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου τότε κάποιοι συνάδελφοι να μπορούν να μεταφερθούν στη Δημόσια Υπηρεσία (ιδιοκτήτης του Συνεργατισμού είναι το κράτος και φέρει μεγάλη ευθύνη για την κατάρρευση του).

Είδαμε λοιπόν «Συνδικαλιστή» να λέει στην ουσία: όχι, πρέπει να απολυθούν και δεν υπάρχει περίπτωση μεταφοράς τους στη Δημόσια Υπηρεσία.

Πρέπει επιτέλους, όλοι οι εμπλεκόμενοι να ενημερώσουν με διαφάνεια τους συναδέλφους του Συνεργατισμού για τις θέσεις που καταθέτουν προς την εργοδοτική πλευρά, ούτως ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να διαπιστώσουν εάν πράγματι εξυπηρετούνται τα δικά τους συμφέροντα και όχι συμφέροντα άλλων.

Η Οργάνωσή μας, θα συνεχίσει, πιστή στις αρχές που ανέκαθεν τη διέκριναν και την καταξίωσαν στις συνειδήσεις όχι μόνο των τραπεζοϋπαλλήλων, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, την προσπάθειά της για εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της τραπεζοϋπαλληλικής οικογένειας, μακριά από παρασκήνια και συμφέροντα ξένα προς τους συναδέλφους και με διαφάνεια θα συνεχίσει να σας κρατά ενημέρους για τις όποιες εξελίξεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 3 Ιουλίου 2018