



Προς όλους τους συναδέλφους της Κεντρικής Τράπεζας,

Τέρμα στην Αναβολή και την Κωλυσιεργία

Σοβαρός και Εποικοδομητικός Διάλογος Τώρα

Δίωρη Στάση Εργασίας την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου από τις 10:00 π.μ. - 12:00

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να εκφράσουμε την έντονη απογοήτευση και τον προβληματισμό μας για τον τρόπο που η Διοίκηση της Τράπεζας χειρίζεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να καυτηριάσουμε τη συνεχή αναβολή/αναστολή των συζητήσεων, παρά τη δέσμευσή της ότι θα γινόταν εντατικός διάλογος επί όλων των θεμάτων με στόχο τη σύντομη επίλυσή τους.

Δυστυχώς, ο χρόνος παρέρχεται χωρίς καμιά ουσιαστική πρόοδο, με αποτέλεσμα η κατάσταση όχι μόνο να παραμένει ως είχε προ διετίας, αλλά να χειροτερεύει, ενώ στο ορίζοντα δεν διαφαίνεται καμιά προοπτική, όχι επίλυσης των θεμάτων που μας απασχολούν, αλλά ούτε καν εποικοδομητικής συζήτησής τους, αφού η Τράπεζα αποφεύγει να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με διάθεση ορθής ενημέρωσης και ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.

Θεωρούμε, πως έχουμε δώσει στη Διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας όση πίστωση χρόνου μπορούσε να δοθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και πιστεύουμε πως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' αόριστον. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε με την Τράπεζα επί όλων των θεμάτων που μας απασχολούν αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν, όχι από δική μας υπαιτιότητα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε μια άγονη προσπάθεια, χωρίς ανταπόκριση. Οι εργασιακές σχέσεις βασίζονται στην καλοπιστία και τη θετική ανταπόκριση των κοινωνικών εταίρων, κάτι που δυστυχώς δεν βρίσκουμε στην εργοδοτική πλευρά εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Με βάση τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω και σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 27/09/2017, **σας καλούμε σε δίωρη στάση εργασίας την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00**, για να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία μας για την παρελκυστική πολιτική της Τράπεζας και να την καλέσουμε να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου, με τον απαιτούμενο σεβασμό απέναντι στους εργαζόμενους, που η ίδια κατά τα άλλα ισχυρίζεται ότι σέβεται και εκτιμά το έργο τους.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη σοβαρότητα των θεμάτων που σας απασχολούν και σας καλούμε όπως ενισχύσετε με τη συμμετοχή και τη συνοχή σας την προσπάθειά μας για να διαφοροποιήσει η Τράπεζα τη στάση της και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς κωλυσιεργία και επιζήμιες αναβολές αλλά προπαντός με πραγματική βούληση για εξεύρεση αμοιβαία αποδεχτών λύσεων για το καλό τόσο των συναδέλφων όσο και της ίδιας της Τράπεζας.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 17 Ιανουαρίου 2018