

Ξεκάθαρη η στόχευση εναντίον των Τραπεζοϋπάλληλων**Υπουργός Οικονομικών – Χωρίς καμία αναστολή αποκαλύπτει την εμπάθειά του στους Τραπεζοϋπαλλήλους****«ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΝ, ΘΑ ΕΙΣΗΓΟΥΜΟΥΝ****ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ»****Ζητήσαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας**

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Επανερχόμαστε στο θέμα των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας για να σας μεταφέρουμε την πικρία και την απογοήτευση της Οργάνωσής μας, για τις θέσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτές μας δόθηκαν σε συνάντησή μας την Παρασκευή, 25/8/2017 κατά την οποία, ο κ. Υπουργός προσπάθησε να δικαιολογήσει την απαράδεκτη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τα Ταμεία Προνοίας.

Η απόφαση αυτή, μέσα και από την επίσημη επιβεβαίωση του κ. Υπουργού, αποτελεί ΚΑΘΑΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ αφού αθετεί προκλητικά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις που μας έχουν δοθεί.

Ισχυρίζεται ο κ. Υπουργός, πως δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν τα Ταμεία Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων, γιατί τα ποσά στις μερίδες των μελών τους ήταν πάρα πολύ ψηλά.

Ξεχνά ή παραλείπει να αναφέρει ο κ. Υπουργός, πως τα κεφάλαια των δύο ταμείων ήταν εγκλωβισμένα στις δύο Τράπεζες, με ευθύνη του Εφόρου (Κυβέρνηση), που δεν επέτρεπε τη διασπορά, και η διαχείρισή τους βρισκόταν στα χέρια των Διοικήσεων των δύο Τραπεζών και ειδικά στη Λαϊκή βρισκόταν στα χέρια της ίδιας της Κυβέρνησης, αφού η Τράπεζα ήταν κρατική και η ίδια διόριζε το Δ.Σ.. Οι ευθύνες της Κυβέρνησης για τον εγκλωβισμό του συνόλου των καταθέσεων των Ταμείων Προνοίας μας στις δύο Τράπεζες, είναι τεράστιες.

Κύριε Υπουργέ, πόσο ψηλά είναι τα ταμεία των Τραπεζικών υπαλλήλων, που ειρήσθω εν παρόδω εισφέρουν και οι ίδιοι μέχρι και το 10% του συνολικού μισθού τους και δεν παίρνουν σύνταξη από τον εργοδότη τους, σε σχέση με πολλούς άλλους εργαζόμενους π.χ. στο δημόσιο και στους ημικρατικούς οργανισμούς των οποίων παράλληλα τα ταμεία αιμοδοτεί με δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο ο φορολογούμενος πολίτης και ειδικά ο τραπεζικός υπάλληλος, κ.α.;

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση με την ηγεσία της Οργάνωσής μας στις 21/4/2017 μας διαβεβαίωσε ότι οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης θα τηρηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Τα ίδια δεδομένα που υπάρχουν σήμερα υπήρχαν και στις 21/4/2017 και ήταν ακριβώς τα ίδια με το 2013. Τι άλλαξε επομένως και για τους τραπεζοϋπάλληλους δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης;

Το 2013 ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να έχουμε την ίδια προστασία με τους καταθέτες και μας έλεγαν ότι, είναι δίκαιο το αίτημά μας αλλά δεν μας επιτρέπει η νομοθεσία να το εφαρμόσουμε, γι' αυτό και δόθηκε η δέσμευση για αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σήμερα, που ήρθε η ώρα της εφαρμογής του δικαίου, προκλητικά επικαλούνται ένα άλλο, προφανώς «διαφορετικό», δίκαιο, συγκρίνοντάς μας με τους καταθέτες και αγνοώντας ότι σε μας ΔΕΝ προστατεύτηκαν οι πρώτες €100 χιλ. και ΔΕΝ έγινε συμψηφισμός δανείων.

Επίσης, έχουν θυμηθεί σήμερα ότι τα Ταμεία Προνοίας είναι θεσμικοί επενδυτές γι' αυτό και δεν έπρεπε να τυγχάνουν προστασίας. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες δεν είναι άραγε θεσμικοί επενδυτές; Δεν το γνώριζε αυτό η Κυβέρνηση όταν το 2013 με πρόσθετη πράξη εξαιρούσε / περιόριζε το κούρεμα τους μόλις στο 11,5% περίπου.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Υπουργός για τα Ταμεία των τραπεζικών, μετά τη συνάντησή μας, επικαλείται τους φορολογούμενους πολίτες. Διερωτόμαστε, μιλά για τους ίδιους φορολογούμενους πολίτες που η Κυβέρνηση ξέχασε:

- Όταν αποφάσιζε, από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη (€1,7 δις), να παραχωρήσει δωρεάν μετοχές στους πελάτες του Συνεργατισμού.
- Όταν αποφάσιζε, από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, να ενισχύσει τα Ταμεία Συντάξεων της ΑΤΗΚ με €17 εκ κατ' έτος για να καλύψει, όχι το κούρεμα, αλλά απώλειες λόγω κακής διαχείρισης.
- Όταν χάνονταν πέραν του €1,1 δις ευρώ του φορολογούμενου πολίτη, λόγω της μείωσης της αξίας του Συνεργατισμού,
- Όταν, με τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, αποφάσισε να χαρίσει / αποπληρώσει δάνεια των Δήμων ύψους €185 εκ. (δεν θα επεκταθούμε, προς το παρόν, σε άλλα παραδείγματα).

Δεν γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι 1400 περίπου συνάδελφοι της Τράπεζας Κύπρου το καλοκαίρι του 2013, πίστεψαν και στηρίχτηκαν στις προφορικές και γραπτές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης (ξεκάθαρες και χωρίς περιορισμούς ή και αστερίσκους) και πήραν την απόφαση να αποχωρήσουν από την εργασία τους;

Είναι αυτοί οι συνάδελφοι που σήμερα παραμένουν άνεργοι και ενώ ανέμεναν την τήρηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης για να διευθετήσουν τα δάνειά τους και να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, συνειδητοποιούν ότι έχουν ξεγελαστεί με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, από την ίδια την Κυβέρνηση!

Το αποκορύφωμα όμως της εμπάθειας και του εμπαιγμού έναντι των τραπεζικών υπαλλήλων εκδηλώθηκε μέσα από τη δήλωση του κ. Υπουργού, κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, ότι έστω και **αν δίνονταν περισσότερα λεφτά, ο ίδιος θα εισηγότο να μην δοθούν στους τραπεζοϋπαλλήλους.**

Δυστυχώς, στη συνάντησή μας με τον Υπουργό Οικονομικών, επιβεβαιώθηκαν όλοι οι φόβοι και οι ανησυχίες μας για το ζήτημα της αποκατάστασης των Ταμείων μας, επιβεβαιώθηκε η ασυνέπεια της Κυβέρνησης στο φλέγον αυτό θέμα και δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί η ξεκάθαρη στόχευση εναντίον των Τραπεζοϋπαλλήλων. **Το δεσμεύομαι γι' αυτή την Κυβέρνηση έχει χάσει τη σημασία του.**

Σας ενημερώνουμε ότι η ηγεσία της Οργάνωσής μας έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να συζητηθεί αυτό το φλέγον θέμα.

Θα επανέλθουμε με νέα εγκύκλιό μας, μέσα από την οποία θα σχολιάζουμε την «επιστράτευση», από τους κύκλους εκείνους που έχουν στοχοποιήσει τους τραπεζοϋπάλληλους, και του δημοσιονομικού συμβουλίου στην προσπάθειά τους για παραπληροφόρηση και αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.